

Tilbageblik

(Faders vilje)

Mor fik smerten, da jeg kom til verden
alt omkring mig føltes vældigt stort
Jeg var målløs, hjælpeløs og stum
voksnes jungle farlig var og grum
Lærdom blev givet med skolen for livet
og kæft, trit og retning i alt
foruden brødre der drilled' og mødre der skælded'
mig ud når jeg gjord' noed galt
Og tit så misted' jeg modet, når jeg så fik en på kassen
det summed' i ho'det når jeg sad i skoleklassen
med taktfaste remser og skrivning og stavning og regning og blomster og bier
foruden rækker med konger og pi'r

Jeg blev tyve, tiden den kan flyve
rejste lidt og så mig viden om
men så pluds'lig begyndte noed at ske
underlige ting fik man at se
Håret det voksed', de unge de koksed'
musikken blev vildere mix
foruden provo'r der syred' og hipp'i'r der fyred'
en pibe og alle fri sex
Vor tro på normen den knirked' og man fandt alternativer
mens velfærden virked' flytted' man i kollektiver
med Dylan og Beatles og Hendrix og Varhol og Rifbjerg og Inge og Sten
som vidste alt om de adskilte ben

Alt har ende, det må vi erkende
for nu gjaldt det klarsyn og fornuft
Idealier, romantik og flip
det blev skyllet ud med træk og slip
Rødstrømper banded' mod porno blandt andet
og blød mand var sagen de år
foruden samfundfagsviden om før nu og siden
og for og imod og hvorfor
Og skønt erfaring jeg høsted' som jeg ikke mer' kan bruge
de ord som mig trøsted' og som lettest var at sluge
de fandtes som regel hos Marx og hos Hegel og Mao's den lille og rød'
Det var dog kun lige til at han død'

Syvogtredive, det' der ikke meg'd ve'
Her der står jeg passer mest mig selv
Al min lærdom blegnede en dag
Illusioner har jeg ingen af
Firserne funker og fryser og punker
og vennerne er faldet fra
foruden minder der svier, problemer der med pi'er
og trang til at drikke sågar
Men jeg er ikke spor bitter, nej Vorherre dog bevar' mig
når bare man ikke ta'r det allersidste fra mig
Det' Morten og Michael og Elkjær og Søren og Ivan og Mølby og Sepp
Foruden Frimann og Arnesen, Hep!