

Det flade danske grin

(Vers: Pigerne fra Småland. Omkvæd: Vi er røde, vi er hvide)

**Rundt omkring i vores verden hævder vi os ganske smukt
med vort eget nationale kvalitets-råstof-produkt
Det er ikke æg og bacon, fetaost, smør eller svin
nej den evne som vi ejer er det flade danske grin
Hvad i livet der end hænder, lige meget hvad der sker
selv når verden styrter sammen står vi bare der og ler
Alt hvad andre syn's er tragisk syns vi selv er evig sjov
og vi griner plumpt af ting som gør' en sømand flov**

**Men det renser og det ridser som fortynder og benzin
det forsoner og det jævner gør det flade danske grin**

**Når du snuppet bli'r i tolden med for meget sprut og vin
er det eneste der hjælper kun det flade danske grin
Og vi ler ad flade vitser, når det går de andre skidt
når vi taber stort i fodbold stivner grinet måske lidt
Og vi ønsker folk tillykke, lev nu vel og klar dig flot
men bli'r letter' deprimeret, hvis det går dem alt for godt
Helst så griner man ad andre, er der noed at grine af
er man selv til grin så er det straks en anden sag**

**Intet mere er os helligt, hver en føl'se sart og fin
den bli'r skyndsomst gjort til skamme, af det flade danske grin**

**Glimmer, pop og overflade og det flade danske grin
kan man møde overalt i underholdningsindustri'n
Vores TV står i stuen i den sidste ny teknik
det er ikke værd at se på er den stående replik
Men vi har kultur i blodet, så syng med på melodi'n
så vi ikke kommer til at kaste perler ud for svin
Og hvis der på skærmen anes lidt pikant og svedig brunst
Ja, så bare følg parolen så du råber kunst**

**Snart så skal vi til at sende, honning, sødmælk og stryknin
for om lidt har vi gjort klar til, alle tiders danske grin**