

**TIL ELSE'S 60 ÅRS FØDSELSDAG 27. OKTOBER 1999**

**( Melodi: Tørresnoren. Kan også synges på: Nu går våren gennem Nyhavn eller Fjæriln vingad syns på Haga, men tørresnoren er bedst).**

**Her på kroen nu vi fester  
Mad og vin og bægerklang  
stilles for de sultne gæster  
som skal synge nu en sang  
år som svandt skal atter trylles  
frem på livets skueplads  
og på den skal Else hyldes  
tænk hun fylder nu de tres**

**Else er til fest og farver  
altid foden sat på start  
lige meget hvad hun laver  
dagen før er hun parat  
hun er optimist og ægte  
si'r sin mening nu og her  
ligepå og så direkte  
at man krummer sine tæ' r**

**Kl. syv med kraft og styrke  
trimmer Else sin figur  
fitness træning må hun dyrke  
er konstant på slankekur  
Golf det elsker hun og bringer  
bolden frem med fin kontrol  
Leif skal med, han køllen svinger  
med et put er han i hul**

**Dyr i drift det er hun, Else  
som den fine forstadsfru'  
hun har tøj og dyre pelse  
nok til flere års forbrug  
Præsidentfru' titel har hun  
snart i sin Rotary club  
hvorfor snobbe ned i Farum  
når man let kan snobbe op**

**Venner har hun, rigtig mange  
og to børn, men ved I hvad  
hun i femogtredivende lange  
år med Leif har smurt hans mad  
Trucker, motorbåd og villa  
livet har vel givet alt  
og af barnebarn Camilla  
truckerfarmor bli r hun kaldt**

Ude på den vilde vove  
Leif og Else sejler selv  
Else vil dog ikke sove  
i en båd, men på hotel  
hun vil nemlig ikke lægge  
sig til ro i motorbåd  
som hun si' r: så er det frække  
altfor hurtigt overstå' d

Livet på sin overflade  
blomster som er husets pryde  
kongehuset, sladderblade  
elsker Else med en fryd,  
men forsøger helst at skjule  
bortforklare med et smil  
så han ikke ser den bule  
Leif har fået i sin bil

Det at rejse er at leve  
er et ord som taler sandt  
rundt i alle verdensdele  
færdes hun så hjemmefant  
Indien, Afrika og Cuba  
USA og Mexico  
Kina, Thailand, hvorhen nu ta'  
hun må slide sine sko

I Brasiliens urskovssumpe  
føler man sig ikke tryk  
man får ondt i ben og rumpe  
højt tilvejs på hesteryg  
gemt i krattet lydløst ligger  
jaguaren spændt på lur  
sultent den på Else kigger  
hvilken grusom jungletur

Midt i alt det udenlandske  
og den stærke rejselyst  
elsker hun dog mest det spanske  
og især Marbella s kyst  
brune øjne, mørke krøller  
på de flotte spanske mænd  
når de stranden overskyller  
kan man sagtens svømme hen

Else ja man tror det ikke  
fylder tres, men hør nu blot  
på din velfærd vil vi drikke

**for du holder dig sgu' godt  
du har gode sunde vaner  
elsker snaps og påskebryg  
læskes kan de tørre ganer  
kun hvis man får flere stk.**

**Derfor vil vi hæve glasset  
inden vi skal gå herfra  
førend tiden bli'r forpasset  
vil vi råbe højt hurra  
Else vi din skål vil bringe  
stort tillykke si 'r vi nu  
gid at du må leve længe  
hold dig munter, kære du**

**Frank Vælum**