

Til Frederikkes Døb lørdag d. 16. august 2003

(Melodi: I skoven skulle være gilde. Tekst: Frank Vælum)

Her i min lille vugge jeg ligger ganske rart
imellem bløde dyner for man si'r jeg er så sart
Fra allerførste færd
dengang jeg kom til verden
Har mor og far kun nusset mig og sagt jeg var så blød
og fjernet remouladeble så halen ej blev rød

Så hørte jeg tilfældigt, at mor og far de sa'
Nu må vi tænke på at pigen sig et navn må ha'
Og nej I gætter ikke
mit navn bli'r Frederikke
I dag der bli'r jeg fejret som familiens store håb
blandt alle jer tilstede ved min første barnedåb

I dag er jeg med kjole skam gjort så fint i stand
Men øv nu skal jeg snart ha' ho'det i det kolde vand
Men børn har mange kvaler
med de her ritualer
Mens præsten siger noget som jeg ikke helt forstår
så skriger jeg så højt som ingen tror at jeg formår

Nu ligger jeg og ønsker at jeg dog snart bli'r stor
Så jeg kan komme ud og lege med min storebror
og se på alt det sjove
det vilde vi skal vove
Med Alex og med Lennart jeg to legeonkler har
Så snart at jeg kan gå, så må I hel're være klar

I spiser af tallerkner og drikker af et glas
Men jeg må endnu sutte løs, så bli'r jeg godt tilpas
Jeg længes meget efter
at spise og få kræfter
Så jeg kan vokse op og blive smuk og rig og klog
og ende som en stjerne med mit eget TV show

Så tak fordi I kom her og fejrer fest for mig
Og tak for alle gaver og for ønsker på min vej
Nu er jeg træt af støjen
og også lidt af røgen
Jeg trækker mig tilbage for nu vil lidt ro jeg ha'
Men først så synes jeg at I skal råbe højt hurra

Frederikke på Bedstemor Lenes foranledning.

