

Kald det kærlighed. Til Tines 50 års fødselsdag. (Tekst: Frank Vælum)

**Kald det kærlighed
Kald det lig' hvad du vil
Åh-uh-åh
Der findes ingen ord
Ingen ord der helt slår til
I livets underfulde spil**

**I dag så skal vi feste nu en gang
Ved at synge denne kendte muntre sang
Lyse minder skal vi hente frem fra livets skueplads
Mens vi løfter alle fyldte glas
Tænk dig Tine fylder nu halvtreds**

Kald det kærlighed...

**En tak til alle jer der kom forbi
Her i Sundbyvesters havekoloni
Der hvor Tine mellem øl og vin og mælk og havregryn
Fra den bedste købmandsbiks i by'n
Sødt betjener alle som et lyn**

Kald det kærlighed...

**Og Tine elsker tøj med sex appeal
Hun ser serier, Robinson og doktor Phil
Hun ta'r rigtig gode fotos af naturen må man sig'
Og hvert år på Vejlø kan hun li'
sex i soveposen i det fri**

Kald det kærlighed...

**En dør til hjemmet altid åben står
Det har været så'n i alle disse år
Der' et rend af mange men'sker som går ud og ind ad dør'n
Båd' af egne og af andres børn
Tine er som mor en super ørn**

Kald det kærlighed...

**Da Tine i sit unge morgengry
Sang i party-band og spillede revy
Var hun vældig god til roller hvor hun skulle give slip
På sit tøj fra fod til næsetip
Bedst var hun til sex og husmor-strip**

Kald det kærlighed...

**For Tine elsker mænd kan I forstå
helst med hænder der er skruet rigtigt på
som kan bygge og kan mure hendes hus en sidefløj
Hun kan bruge både lav og høj
og kan bedst li' mænd i arbejdstøj**

**Kald det kærlighed
Kald det lig' hvad du vil
Åh-uh-åh
Der findes ingen ord
Ingen ord der helt slår til
I livets underfulde spil**