

## **Til Kjeld's 65 års fødselsdag**

*( Melodi: Erindrer De det var i Kongens Have. Tekst: Frank Vælum )*

**På denne dag en fødsella'r vi hylde  
på Korporalens kro den store sal  
Med udsøgt mad og vin vi maven fylde  
og tømmer på hans vel en god pokal  
De mange år som Kjeld har lagt tilbage  
De femogtres som har gjort dagen rund  
/: Den gode tid, de længst forsvundne dage  
dem mindes vi i denne stjernestund /:**

**I mange år med sommerhus ved stranden  
da var hos dig familiens samlingssted  
Og skulle noget ordnes var du manden  
der trådte til med stor behændighed  
Og selvom livets vej, den er ej lige  
i tidens løb der blev en børneflok  
/: Med drenge tre og så en pige  
men det var sikkert også mer' end nok /:**

**Ja, Rørvig tiden godt vi børn vil mindes  
med badminton og sol og vand og luft  
Mens mor som med det job, der nu er hendes  
servered' mad i fyrretræers duft  
Men al den glæde som vi dengang delte  
den kosted' dyrt og kræved' man tog fat  
/: Vi børn hjalp til og pushed' nøgleskilte,  
mens du på SEME knokled' dag og nat /:**

**Din karriere lagt og vidt den spænder  
du smeded' om i livets smelteovn  
Du opfandt ting og samlede antenner  
så vi fik fjernsyn, båd og folkevogn  
Som fabrikant snart hænderne blev fulde  
med værktøjskunst i plastic, jern og stål  
/: En smart robot som vikler kerner skulle  
bli' karrierens endelige mål /:**

**Kun et geni behersker nemlig kaos  
og kun en tåbe rydder altid op  
Med dette motto som er Kjeld så la' os  
en hyldest gi' når sangen har sagt stop  
Endnu en ting som tjener Kjeld til ære  
en ting som gør en mand af støbning stolt  
/: Den viser han ved sammen her at være  
med hende som han altid af har holdt /:**