

**Hvordan syn's han selv at det går.
Til Peters 60 års fødselsdag**

(Melodi: Would you like to swing on a star)

**Hvordan syn's han selv at det går
når han bliver ældre år efter år
engang han ligned' en flot og romersk gud
men se hvordan han nu ser ud**

**Engang der var verden her så ung og så ny
og fuld af solidarisk kærlighed
med fodformsdrømme i det fjerne Thy
imens man fyrede en ekstra fed
De fleste var til både tjald og flip
og et kort bevidsthedstrip**

**Så hvordan syn's han selv at det går
er der noget vi ikke forstår
for Peters lærdom blev snart farvet rød
og manden selv blev mere blød**

**På ølejr kan man leve drømmene ud
med guitar og lejerbål og pi'r
der slikker solskin på den nøgne hud
med friluftsliv og soveposeli'r
for alle gik ind for kvindesag'n
med hængerøv i buksebag'n**

**Så hvordan syn's han selv at det går
mens han langsomt mister sit hår
men stadig spille klaver ka' han da
hvis det er den fra Cabaret**

**Det meste af dagen med en krumbøjet ryg
han sidder ned ved skærm og tastatur
i udkants Danmark hvor han mest er tryk
med plæneklipper og brændeskur
engang imellem må han gribe til
et rigtig fedt playstation spil**

**Så hvordan syn's han selv at det går
de mange børn han fik lavet de år
og dem han ik' producerede selv
blev adopteret, sikket held**

**Hvordan er det gået med det liv man har
valgt
hvis man her i aften bliver spurgt
ved 60 år kan man bli' i tvivl om alt
og fortryder det man ikke helt fik gjort
en dag så vil man bare falde om
i mødet med sin alderdom**

**Så hvordan syn's han selv at det går
Det kun et spørgsmål om tid og hvornår
engang han ligned' en ung Peter Pan
Men nu det mere Djengis Khan**

**Så hvordan syn's han selv at det går
når han bliver ældre år efter år
engang han ligned' en ung Peter Pan
Men nu det mere Djengis Khan
Men nu det mere Djengis Khan
Men nu det mere Djengis Khan**